

Lisette is Illustrator, runt haar eigen studio vanuit haar atelier in Amsterdam en woont samen met haar grote liefde Lorette. Verwondering, bewondering en doorzettingsvermogen zijn belangrijke pijlers in haar leven.

UNBESCHREIBLIJCH WEIBLIJCH

Het is de zomer van 1984. Ik ben zes en verliefd op de elfjes in de Efteling, die met hun zilverwitte haren dansen in witte waterlelies. Dit is de wereld zoals ik haar zie. Alles is een sprookje, een poëtische droom en ik weet niet beter dan dat mijn leven ook zo is.

Het loopt anders. Het leven dat ik in 2003 heb klopt, maar niet op het ritme van mijn hart. Ik heb al vier jaar een vriend en weet dat dit niet mijn leven is. Ik stort mij in mijn studie op de academie. Kunst is niet alleen mijn passie, maar ook mijn vlucht. En, ik bewonder vrouwen. Een daarvan is de Duitse zangeres Nina Hagen. In de periode dat ik mijzelf nog niet op alle vlakken durf te zijn, zie ik dat zij een site heeft en daar actief op schrijft. Ik laat een berichtje achter en krijg nog diezelfde avond een mail van Nina Hagen *herself*, waarin zij mij bedankt voor mijn bijdrage. Vanaf dat moment start een vriendschap die mijn leven zou veranderen. Nog meer dan ik zelf, op dat moment, kan en durf te vermoeden.

Jarenlang schrijf ik intensief met Nina. Bij haar is niets vreemd. Zij bezit zo'n vrijheid van geest, dat dit mij automatisch ook meer ruimte geeft. Wat ik met Nina deel, is wie ik werkelijk ben. Daarentegen zeg ik zelfs haar niets over mijn lesbisch zijn.

In 2004 laat ik mijn oude leven achter mij en verhuis alleen naar Amsterdam. Zodra ik er woon, schrijft Nina mij dat een vriendin van haar ook net in de hoofdstad is komen wonen. En, ze blijft maar herhalen: 'You two HAVE to meet!' Ik maak, op herhaaldelijk aandringen van Frau Hagen, een afspraak met *her other friend*.

Op een zomermiddag in juli ontmoet ik Lorette. De schoonheid zelve. Fascinerende ogen met twee verschillende kleuren, een allesziende, wijze blik en oneindig lang blond haar. Mijn sprookje van vroeger komt tot leven. We praten alsof we elkaar altijd al kenden en na jaren terug vinden. Ik drink een knalblauwe cocktail met neonroze kers, die we samen ritueel in de gracht werpen ter ere van Nina en haar geniale idee ons aan elkaar voor te stellen. We zitten overal tot sluitingstijd en als alles in de stad dicht is, zitten we nog een tijd langs de gracht waar we spontaan een serenade van een zwerver krijgen, op een gitaar met twee snaren. Als ik naar huis fiets, weet ik dat mijn leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik heb mijn soulmate gevonden.

De weken daarop zijn tijdloos. Ik overstijg al mijn angsten. Mijn bevroren gevoel, smelt in de zomer van 2004. We zijn dag en nacht samen. Praten oneindig tot het licht wordt terwijl Stevie Nicks *Come in, out of the darkness* zingt. Als Lorette niet bij mij is, ben ik bij haar of is één van de twee wel onderweg naar de ander. Meerdere keren spring ik, om een uur of vier 's nachts, in pyjama, in een taxi, om maar bij haar te zijn.

Het maakt mij vanaf dat moment niet meer uit hoe wie dan ook zou reageren, omdat ik weet als ik deze liefde in mijn leven niet aan ga, ik een innerlijke zelfmoord pleeg en kleur nooit meer hetzelfde zou zijn. Ik leef op elk vlak zo uitgesproken, alleen dit miste. Het is tijd voor mijn leven inclusief liefde.

Nina is inmiddels wel erg nieuwsgierig hoe onze ontmoeting is verlopen. Als wij haar vertellen dat haar idee ons samen te brengen wel héél goed heeft uitgepakt, reageert Nina met een trots die tot de dag van vandaag duurt. Elke keer als wij haar zien, vertelt ze luidkeels (en dat is luid bij Nina Hagen!) aan iedereen dat zij ons samenbracht. Wij zijn haar *Heart shaped Item* en zij noemt zichzelf onze *Love boat Connection*.

We spraken af om vervolgens nooit meer uit elkaar te gaan.

The Universe is as big as Love.
If you know Love, you know how big the Universe is!
-Nina Hagen-

www.lisettezoete.nl
mail@lisettezoete.nl